

Dialogmøder

HVA' SKA' DE TIL FOR?

AF CLAUS V. MIKKELSEN

Vi har lige været gennem et Skivemøde. Det føles ligesom efter en stor familiefest, en skøn ferierejse, en sejltur på fjorden, en aften med venner i godt lag. Hjemme igen – så er man tilbage til hverdagens rutiner, måske med tid og rum for refleksioner.

SKIVEMØDET – HVORFOR OG HVAD FÅR VI UD AF DET?

Vi er vænnet til at se alt gennem nytteværdi. Det gennemsyrrer vores samfund. Vores tilgang til dagligdagen og vores indretningen af samfundet i stort og småt. Til beslutninger og reformer.

Skivemødet havde som ved tidligere møder kaldt landspolitikere og mediefolk sammen til debat. Persongalleriet er de kendte, for de tiltrækker opmærksomhed, og kendisser skaber kendskab. Det spændende ved at følge debatterne og oplæggene er deres perspektiv. Fra hvilken vinkel ser de Danmark? Hvem diskuterer de med?

Skivemødet er dialog, indsigt og udsyn. Både for os selv og – nok så vigtigt – for dem, der kommer hertil udefra.

VIGTIGE BUDSKABER TIL BESLUTNINGSTAGERNE

Fra vores egn taler vi om et Danmark, som er ude af balance. Vi taler om centralisering på vores bekostning. Vi mangler arbejdskraft, selvom vi i høj grad bidrager til bruttonationalproduktet.

Det store nationale fællesskab har over de sidste 30-40 år formentlig kanaliseret mere end 200 mia. kr. til hovedstadsområdets byfornyelse og udvikling.

Hos os kan vi se den voksende skævhed i demografien. Vi bliver flere ældre, men desværre færre unge og børn. Huspriserne stagnerer eller falder måske ligefrem.

For ca. 30% af Danmarks befolkning sker der det stik modsatte. Det gælder dem, der bor i landets fire største byer. De ser også ind i en demografiudvikling, der er skæv, men på den gode måde. De får flere unge familier. De op-



lever pres på børneinstitutionerne og huspriser, der stiger ... og kaster formuer af sig. De oplever også at få flere arbejdspladser i en voksende centraladministration. Hvorfor skulle de så ønske forandring – eller lighed?

Argumentet hører vi på Skivemødet fra eksperterne fra København. Udviklingen er givet: Det er globaliseringen. De unge ønsker nemlig at bo i de store byer. Men er det nu rigtigt? Er det ikke nærmere uddannelsesmulighederne og kernevelfærden, de ønsker? Er det ikke bare den centralisering, der politisk er valgt?

De opråb, der fx er foretaget fra Skivemødet og den øvrige udkant, har efter flere års påvirkning endelig fået effekt. Nu er der en begyndende refleksion hos størstedelen af landspolitikerne. Reformen bliver nu vurderet ift. deres effekt og betydning for landets sammenhængskraft og for egnene uden for de fire største byer. Så der kan faktisk spores en spirende opmærksomhed.

Vi har snart valg til Skive Kommunes kommunalbestyrelse, Skive Byråd. De politikere, der vælges hertil, får ansvaret for at føre egnen videre ind i den fremtid, vi endnu ikke kender. De problematikker, vi kender i dag, skal håndteres, ligesom der højst sandsynligt kommer nye til.



Bæredygtighed, uddannelser, grøn omstilling, klimaforandring, heftigere vejrfænomener, skæv demografiudvikling, kernevelfærd under pres, infrastruktur, socialt udsatte grupper, omstilling af landbruget, CO₂-reduktioner, Limfjordens tilstand, biodiversitet, invasive arter, lokalplaner, arbejdspladser ... man kunne blive ved.

Næsten alle nationale problematikker er også lokale. Det særlige er forskellen i håndteringen, når der ses på løsninger i nationalt eller lokalt perspektiv.

Her skal vores kommende lokalpolitikere både være i stand til at sondre mellem nationalt og lokalt – og at kunne påvirke de nationale beslutningstagere.

Men det vigtigste er nok evnen til at samarbejde og til at have de lokale perspektiver og helheden i fokus.

DIALOGENS VIGTIGHED

De landspolitiske debatter afspejler sig i vores lokale debatter. De kræver dialog, ordentlighed og løsninger for fællesskabet under hensyntagen til de enkelte borgere.

Vi har set polariseringer – også i Danmark. Heldigvis har vi ikke tradition for uro og vold-

somme demonstrationer, men vi kan se sådanne i andre vestlige lande, som vi føler et fællesskab og deler værdier med.

De dialoger, vi har med hinanden, og de hensyn, som vi tager til hinanden, bygger på vores samhørighed, dialog og tradition. Det skal vi sammen værne om.

Det er ikke naturgivne forhold. Urolighederne i USA den 6. januar 2021 i det demokrati, som ser sig selv som forbillede, viser både skrøbeligheden og styrken ved demokratiet.

Vi kan derfor som egn være stolte af, at vi har fået Skivemødet, som nu er et talerør for 2/3 af landets tavse befolkning om skævheder og ubalancer.

Dialoger, udveksling af meninger, respekt for hinandens synspunkter, også selvom der ikke er enighed, er hjørnesteinene i det danske demokratiske samfund. Så derfor nytter Skivemødet; derfor er det vigtigt.

Og derfor er de kommende vælgermøder og debatter op til kommunalvalget vigtige og relevante, for de er en del af vores demokrati. ■